

Họ và tên:
Lớp: 2 ...

<i>Đọc tiếng:</i>	<u>Điểm</u>	<u>Nhận xét của giáo viên</u>	<u>GV chấm</u>
<i>Đọc hiểu:</i>		

I. Đọc thành tiếng (6 điểm).

II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm).

*** Đọc thầm bài văn sau:**

Há miệng chờ sung

Xưa có một anh chàng mồ côi cha mẹ nhưng chẳng chịu học hành, làm lụng gì cả. Hằng ngày, anh ta cứ nằm ngửa dưới gốc cây sung, há miệng ra thật to, chờ cho sung rụng vào thì ăn. Nhưng đợi mãi mà chẳng có quả sung nào rụng trúng miệng. Bao nhiêu quả rụng đều rơi chệch ra ngoài.

Chợt có người đi qua đường, chàng lười gọi lại, nhờ nhặt sung bỏ hộ vào miệng. Không may, gặp phải một tay cũng lười. Hắn ta lấy hai ngón chân cặp quả sung, bỏ vào miệng cho chàng lười. Anh bực lắm, gắt:

- Ôi chao! Người đâu mà lười thế!

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

A. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì?

- Đề nghị cho đỡ mệt.
- Chờ người đi qua đường cho tiền.
- Chờ sung rụng vào miệng thì ăn.

2. Người qua đường giúp anh chàng lười như thế nào?

- Rung cây để sung rụng vào miệng anh chàng lười.
- Lấy hai ngón chân cặp quả sung bỏ vào miệng anh chàng lười.
- Nhặt sung bỏ hộ vào miệng anh chàng lười.

3. Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật?

- a. gốc cây, chày lười, miệng, gọi, ngón chân.
- b. gốc cây, quả sung, miệng, ngón chân.
- c. làm lụng, học hành, rơi, gặt .

4. Câu “*Hắn ta nằm chờ sung rụng.*” được viết theo mẫu câu nào?

- a. Câu kiểu Ai là gì?
- b. Câu kiểu Ai thế nào?
- c. Câu kiểu Ai làm gì?

B. Bài tập:

1. Đặt dấu câu thích hợp vào ô trống.

- Anh chị em phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau

2. Tìm từ trái nghĩa với từ “*lười biếng*”. Đặt câu với từ vừa tìm được.

- Từ trái nghĩa với từ “*lười biếng*” là:

- Đặt câu :

.....

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

Năm học 2016 - 2017

(KIỂM TRA VIẾT)

Thời gian làm bài: 40 phút

I. Chính tả (5 điểm): Nghe viết - 15 phút

Cháu ngoan của bà

Bà nội bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan. Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe.

(Theo Mai Thị Minh Huệ)

II. Tập làm văn (5 điểm) – 25 phút

* **Đề bài:** Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 – 6 câu) kể về một người thân mà em yêu quý nhất.